



Stichting Joods Werkkamp Molengoot  
Secretariaat: Wegalaan 10, 7771 ZG Hardenberg  
telefoon: 0523-263631  
email: j.wiegman11@kpnplanet.nl

# Uitnodiging

Hardenberg 25 september 2017.

Geachte genodigden,  
Namens Stichting Joods Werkkamp Molengoot nodig ik u van harte uit voor onze jaarlijkse herdenking op 16 oktober 2017 bij het monument aan de Luggersweg te Collendoorn.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Joodse mannen en jongens zijn gedeporteerd, en nooit meer teruggekomen.

Ontvangst: 14.00 bij het buurthuis " De Paerdestal."  
Wetterkoelenweg 5 7798 CX Collendoorn.

Evenals voorgaande jaren hopen wij met elkaar een waardige herdenking te houden op de plek waar het Joods werkkamp Molengoot heeft gestaan.  
En waar veel leed is geleden.

Indien u tijdens de herdenking een krans of bloemen wilt leggen, verzoek ik u dit vooraf aan mij door te geven. (telefoon: 0523-263631). of per

E-mail: j.wiegman11@kpnplanet.nl

Wij hopen u te mogen begroeten op 16 oktober 2017.

Met vriendelijke groet,

J.J. Kuiper-Wiegman  
Secretaris: Stichting Joods Werkkamp Molengoot

Voor uw giften: rekeningnummer: NL09 RABO 0384 9040 41 ten name van  
Stichting Joods Werkkamp Molengoot.

Wij hebben Uw steun hard nodig.

## Programma herdenking.

14.00 Ontvangst met koffie en thee.

14.30 Vertrek naar het monument.

We lopen de weg die de Joodse mannen en jongens dagelijks hebben gelopen naar hun werk.

Voor wie dit niet mogelijk is zijn er auto's beschikbaar. Graag even vooraf aangeven.

- Welkomstwoord.
- Zang Astrid en Amy.
- Toespraak Burgemeester Snijders.
- Adoptie school "De Marschweijde"  
Het lezen van de namen.
- Zang Frank en Marlou van Essen.
- Greijdanes College.
- Gedicht Sippy Boersma.
- Hoofdkrijgsmachtrabbin Kolonel  
Menachem Sebbag.
- Inleiding op de gebeden.
- De Joodse Gebeden.
- 2 minuten stilte.
- Ha Tikva.
- Wilhelmus 1 en 6. Coby, Astrid, Amy.
- Krans en bloemlegging, onder muzikale  
begeleiding van Frank van Essen.
- Afsluiting, naar Joodse traditie met  
achterlating van een steentje op het  
Monument, als teken dat men niet vergeet.

Na afloop van de plechtigheid wordt u van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje in het Buurthuis de "Paerdestal."